

'Zoek het goede...'

Op 8 november vergaderde de evangelisch- lutherse synode (ELS) in de Lutherkapel in Zeist. De synode boog zich over een nieuw beleidsplan dat in concept voorlag. De titel was: 'Zoek het goede...', een tekst uit Amos 5:14. In dit plan wordt invulling gegeven aan de opdracht die de ELS heeft vanuit de kerkorde van de Protestantse Kerk: het levendig houden van de lutherse traditie in de lutherse en gefuseerde gemeenten en het dienstbaar maken van die traditie aan de kerk als geheel. In het beleidsstuk wordt de aandacht onder andere gelegd op onderwerpen zoals de vraag of de lutherse traditie beter is uit te dragen in plaatselijke en/of bovenplaatselijke vorm en wat de toekomst is voor lutherse gemeenten. Er zijn in Nederland 11.000 lutheranen verdeeld over 39 gemeenten. Antwoord op die vragen hebben wij nog niet, want over de vraag hoe de lutherse traditie precies verwoord moet worden wordt op 9 mei verder gepraat. De op- en aanmerkingen op dit stuk zullen dan leiden tot een bijstelling.

Onze eigen plaatselijke gemeente, de ELG Zeist, staat voor de zelfde vragen. Het bestaande beleidsplan is het afgelopen jaar geëxpireerd en er moet een nieuw komen. Een aantal elementen ervan hebben we intussen, maar er is nog geen concept en ook geen aansprekende titel. In de kerkenraad is in het afgelopen jaar wel uitvoerig gesproken over onze toekomst en bepaalde contouren worden zichtbaar. Belangrijk is dat in het beleidsplan wordt voortgebouwd op de ingeslagen weg. Er moet in de plannen een logische opbouw zitten.

Ook onze gemeente wil de lutherse traditie levendig houden en dienstbaar maken aan de kerk als geheel. Daartoe houden wij wekelijks in onze kapel een dienst volgens de lutherse liturgie. De Lutherkapel, die a.s. november 50 jaar bestaat, is hiervoor uiterst geschikt. Daarnaast hebben wij een open, oecumenisch karakter. In tweederde van de diensten gaat een niet-lutheraan voor. Meestal een hervormd of gereformeerde voorganger. Wij geven ons oecumenisch karakter ook vorm door via de Raad van Kerken mee te werken aan een aantal gemeenschappelijke diensten in Zeist. Komende Hemelvaartsdag is de Lutherkapel gastkapel voor een dergelijke dienst.

Nieuw in 2014 was de Burendienst naar aanleiding van Burendag. Op die dag hebben we de burens van de kapel (het begrip ruim nemend) uitgenodigd bij een dienst aanwezig te zijn. Een koor werkte die dag mee aan de dienst. Hervormingsdag werd in 2014 door ons voor het eerst met een dienst op de dag zelf gevierd. Ook hiervoor waren niet-leden speciaal uitgenodigd. In 2015 willen wij een aantal van dit soort diensten organiseren om op die manier iets extra's te bieden.

Het afgelopen jaar kwamen ook de samenwerking met het Witte Kerkje goed van de grond. Er zijn de gezamenlijke leerhuisbijeenkomsten op de derde donderdagmorgen van de maand, de adventsviering werd dit jaar samen georganiseerd en ook de

dienst op Hervormingsdag was een coproductie. Het is goed elkaar op deze manier bij te staan.

Op 31 mei is de jaarlijkse regiodienst van de lutherse gemeenten in de provincie Utrecht. Dit keer zijn wij de gastheer voor de gemeenten uit Amersfoort, Utrecht en Woerden. Voor die tijd zal de kapel hopelijk een schilderbeurt hebben ondergaan. De rijwielstalling is, dankzij de hulp van een paar handige vrijwilligers opgeknapt.

In onze plannen voor de komende vier jaar zullen wij vermelden wat we de komende tijd van plan zijn. Dat betekent ook dat we de dingen die we niet vermelden, ook niet van plan zijn te gaan doen. We zullen ons als gemeente bescheiden moeten opstellen. Als kleine gemeente nemen we al erg veel hooi op onze vork. Behalve met de wekelijkse diensten gaan we ook door met ons intensieve pastoraat, heel essentieel voor ouderen en zieken, we zetten ons weer in voor een diaconaal project en bepalen verder onze positie zowel plaatselijk, regionaal als landelijk. Voor dit alles is een duidelijk communicatie van belang. We hebben die het afgelopen jaar geïntensiveerd door middel van nieuwsbrieven (per mail of per post) aan al onze leden. We willen ons ook naar buiten toe blijven presenteren via Opgang en onze (verbeterde) site. We willen niet overkomen als een gesloten, maar als een open gemeenschap.

‘Zoek het goede, niet het kwade. Dan zullen jullie leven, en dan zal de Heer, de God van de hemelse machten, met jullie zijn, zoals jullie altijd zeggen’. Zo luidt het hele citaat uit Amos. Als de beleidsplannen van de synode en van de gemeente van deze gedachte doordrongen zijn, komt het zeker goed.

Herman Hamers